

## Verslag Bestuursreis 13 t/m 20 mei 2014

Deelname:

Ria de Best, Willeke van der Gugten, Willem van der Plas en Linda Luijk.

Vanaf 16 t/m 20 mei ook: Elise Jansen van Rosendaal en Jaap Arnoldus (RTV-KW)

Een bijzondere bestuursreis in twee opzichten:

1. We zijn erbij als het transport aankomt in Cluj en Tinca.
2. Een delegatie van RTV-Katwijk gaat mee om te filmen en een reportage te maken.

De vrachtwagen wordt geladen op zaterdag 10 mei. Met veel vrijwilligers en veel ervaren handen verloopt dit prettig en snel. Aan 't eind van de ochtend is het transport gereed.

Op zondagmorgen 11 mei vertrekken de chauffeurs van Haasnoot Vis ( Kees Ravensbergen en Mart van Duijn). Ze zullen op drie plekken lossen:

1. Draganesti (dinsdagmiddag/avond)
2. Cluj (woensdagmiddag)
3. Tinca (woensdagavond)

### Dinsdag 13 mei

Op dinsdagmorgen om 09.30 uur vertrekken we met 2 auto's naar Vliegveld Eindhoven, om van daaruit met WIZZAir rechtstreeks naar Cluj te vliegen. We zijn met twee auto's, omdat op de terugweg onze twee gasten van RTV-Katwijk mee terug zullen rijden naar Katwijk.

We vliegen om 13.59 uur en landen om 16.09 uur, in Cluj is het dan 17.09 uur.

Peter Morar staat al op ons te wachten en brengt ons met de gehuurde mercedes bus naar Vila Rosa.

### Woensdag 14 mei

Peter komt ons na het ontbijt weer ophalen en we rijden naar de **vuilnisbelt Pata Rât** voor een eerste kennismaking met Bert en Margriet(van Pro Rromi). Dit is een van vier zigeunerdorpjes bij Cluj en heeft de naam Dallas. Deze Nederlanders wonen al 22 jaar in Roemenië en zijn al meer dan 18 jaar actief op de vuilnisbelt. Bert laat zien waar hij mee bezig is: de aanleg van de fundering van een nieuw huisje voor een zigeunerfamilie. Hij probeert zoveel mogelijk de hulp in te schakelen van de zigeuners zelf. In zijn missie gaat hij vooral praktisch te werk en zegt: " God heeft mij geroepen om dit werk te doen en ik heb ja gezegd maar ook God gebeden voor geld te zorgen want ik heb mijn handen vol aan mijn werk". En het wonder gebeurt, via allerlei kanalen komt er geld voor zijn projecten, ook via HOEKatwijk.

Terwijl wij met Bert spreken komt een vrouw hem vertellen dat haar baby al 2 maal gebeten is door een rat!

Na een kleine stop bij Hotel Belvédère ( voor het mooie uitzicht over de stad) rijden we snel door naar de Clinic voor een begroeting met Rodica en andere medewerkers.

Het bericht komt door dat de vrachtwagen van **Haasnoot Vis** al in aantocht is, dus we haasten ons naar de losplaats bij Cluj, een groot parkeerterrein even buiten de stad.

Als de vrachtwagen om ong. 13.00 uur het terrein oprijdt, volgt een hartelijke begroeting en eten we wat met de chauffeurs. Inmiddels zijn er 2 bestelbusjes vanuit Cluj gearriveerd om de lading over te hevelen. Kleding, heel veel kleding, medicijnen en po-stoelen worden gelost.

Dan gaan we op weg naar Tinca. Willem rijdt prima in ons gehuurde busje achter de vrachtwagen aan. Na een prachtige rit komen we tegen zessen in **Tinca** aan en we melden ons bij **Daniel Drimbe** waar we hartelijk worden ontvangen door hem en zijn vrouw Tina, dochter Rebecca en kleindochtertje Sarah. Buren en familie worden opgetrommeld om te helpen met lossen, maar eerst krijgen we een lekkere maaltijd voorgeschoteld. Zes personen aan de keukentafel en de zelfgemaakte wijn ontbreekt niet! Met kruiwagens en een platte kar en vele handen wordt de vrachtwagen helemaal leeg gemaakt en het schuurtje bij Daniël helemaal vol! De chauffeurs slapen in de vrachtwagen die voor de deur kan blijven staan en wij slapen op de logeerbedden.

#### Donderdag 15 mei

Om 06.45 zwaaien we de chauffeurs Kees en Mart uit, die teruggaan naar Katwijk.

Wij gaan na het ontbijt spijkers met koppen slaan: we gaan **3 bezoekjes** afleggen.

Bij de plaatselijke super worden voedselpakketten gekocht om mee te nemen naar de gezinnen waar we op bezoek gaan.

Het eerste bezoek is bij een echtpaar, zij verzorgen hun eigen vijf kinderen acht kinderen van hun dochter die weduuvrouw is en bij hen inwoont. We mogen haar huisje binnen en krijgen een indruk hoe zij woont. We proberen wat met ze te praten en rond te kijken. De man Jorge wil een oude vervallen schuur ombouwen tot woning, geschatte kosten € 1.000! Dat geld heeft hij niet, per kind krijg je maar € 25 per maand, hij verdient wat geld met zijn paard en wagen als vervoermiddel.

Het tweede bezoek:

Pa en ma werken en hebben 8 kinderen, de oudste dochter is gehuwd en heeft zelf twee kinderen. Zij voeden alle 10 kinderen op! Hier deel ik aan de kinderen de zelfgemaakte armbandjes uit die mijn nichtjes in Holland hebben gemaakt.

Het laatste bezoek is bij de nicht van Daniël. Zij heeft 4 kinderen en is zwanger, haar man heeft een drankprobleem. Ze zijn zo blij om oom Daniël te zien! Ze heeft niet veel, maar ze verzorgt haar huis en kinderen goed, het ziet er netjes uit. Het meisje Camelia laat trots de tuin zien (sla) en haar konijn en kuikentjes.

In de middag is er na de lunch (pizza), tijd voor een bezoek aan de waterbron en in de avond zorgt Tina voor worstjes op de barbecue.

#### Vrijdag 16 mei

We nemen afscheid van de fam. Drimbe en om 08.15 uur zitten we in de auto op weg naar Cluj.

In de Clinic van Peter en Rodica krijgen we een **presentatie** van hun Fundatia Crestina de Ajutorare (=FCA, Christelijke Hulp Stichting) met een inleiding van Lacrima. Onder de paraplu van FCA vallen

- Gezondheidscentrum
- Kinderdagverblijf
- Mentorproject
- Drug use Prevention Center

Daarna vertelt Betty ons iets van het werk van het kinderdagverblijf, bijv. over een educatief uitstapje van de kinderen naar het gemeentehuis. De kinderen mochten op de stoel van de burgemeester zitten en vertellen wat voor verbeteringen zij zouden willen.

In het Activiteitenrapport 2013 wat we hebben ontvangen, is uitgebreid te lezen over alle activiteiten van de FCA. We hebben een lunch gekregen en uitgebreid met de andere medewerkers kunnen praten en gezien wat een centrale plaats Rodica en Peter innemen binnen de Foundation.

Aan het eind van de middag halen we **Jaap en Elise**, de RTV-Katwijk afvaardiging, van het vliegveld. Zij vlogen vanaf Dortmund en landden om 17.30 uur in Cluj.

Jaap en Elise worden direct aan het werk gezet. Nadat we Betty (social worker) van buslijn 25 opgepikt hebben, gaan we **op weg naar 2 gezinnen**.

We filmen eerst bij een grootmoeder, die 5 kleinkinderen opvoedt en nog een baby, weer van één van de kleindochters. Met z'n allen op de bank in een klein kamertje van een flat. Jaap filmt, Elise zit op de grond en interviewt oma, Betty vertaalt. Aan het eind van het gesprek krijgt Elise van één van de jongetjes een zelfgemaakt hartje aan een ketting, een ontroerend moment.

Het tweede bezoek is bij een gezin dat met meerdere families een grote binnenplaats deelt. De vrouw wordt geïnterviewd. Zij werkt wel en verdient ong. € 125 per maand, maar dat moet ze weer aan huur betalen. Haar 2 kinderen zijn er ook bij, een jongen van 10 en meisje van 14. Het meisje volgt al 5 jaar bij Betty het schoolprogramma en ook de jongen laat enthousiast zijn boeken zien. Maar verder hebben ze niet veel, triest om te zien.

Als we afscheid hebben genomen van Betty, is het eindelijk tijd voor Jaap en Elise (èn voor ons natuurlijk ook) om wat te gaan eten. Dat doen we bij een restaurant even om de hoek bij Vila Rosa en daarna lekker slapen.

#### Zaterdag 17 mei

's Morgens een bezoek aan de **gevangenis** in Gherla. Om 10.00 uur worden we ontvangen en na paspoortcontrole en fouillering, gaan we via de binnenplaats de gevangenis in.

In een zaaltje waar een aantal gedetineerden bij elkaar zijn voor bijbelles en om te zingen, mogen we aanschuiven en luisteren o.a. naar een getuigenis van één van hen. Daarna krijgen we een rondleiding door leslokalen, bibliotheek en activiteitenruimte.

In de kapel geven we de nieuwe Paaskaars af en hier mogen we rondkijken en filmen.

Inmiddels is de vice-directeur (Alin Fetche) gearriveerd en hebben we met hem een gesprek over de leefomstandigheden in de gevangenis. We kunnen nog veel voor hen doen: een bijdrage voor voedsel, en voor bijv. schilder-en hobbymaterialen.

's Middags gaan we weer naar de **vuilnisbelt**, maar nu met Jaap en Elise, zodat we kunnen filmen en interviewen. We mogen helpen met het uitdelen van voedselpakketjes in het schooltje en we filmen o.a. in huisje nr. 108 bij Lottana. Zij heeft 8 kinderen van 4 mannen en is weer in verwachting. Ook de andere huisjes kunnen we wat dichterbij bekijken en praten met de mensen.

In het kantoorgebouw van Bert is het vandaag een komen en gaan van vrijwilligers en hulpverleners. Er zijn kinderartsen (vrijwillig) aanwezig en als de mensen een consult hebben gehad, krijgen ze een hotdog mee. En er wordt "sarmale" gemaakt, een soort rolletje van rijst en vlees in bladeren gestoomd. Willeke en medewerkster Eva ( die een kind van hier heeft geadopteerd) delen snoep uit.

Na het bezoek aan "Dallas" gaan we even uitblazen in het winkelcentrum van de stad Cluj, in de Julius Mall. Wat een wereld van verschil. Cluj is óók een studentenstad, heeft 12 universiteiten en er lopen hier veel jongeren.

Na ons opgefrist te hebben, gaan we in de avond met Peter en Rodica eten en lopen we nog wat door de verlichte stad.

#### Zondag 18 mei

Ontvangst om 09.30 bij de **Clinic**, waar gefilmd wordt in de fysiotherapieruimte, de onderzoekskamer, de apotheek en de opslagruimte. Door het hele gebouw staan dozen, want het transport van afgelopen woensdag is nog lang niet weggewerkt. We zien al het incontinentiemateriaal en de po-stoelen hier

staan. Alle medicijnen staan al netjes gerubriceerd en gedateerd op de planken.

Dan gaan we op weg naar de **kerkdienst** in de Baptisten-kerk van Peter en Rodica in Cluj. We krijgen koffie met broodjes en ontmoeten de predikant. In de kerkdienst zingt een jongerenband en we krijgen een koptelefoon op voor de vertaling van de preek en de dienst in het Engels, perfect geregeld!

Dankzij de goede zorgen en planning van Rodica kunnen we nog lunchen, vóóordat we op weg gaan naar **Beius**. Een prachtige rit van Cluj richting Oradea, halverwege bij Borod slaan we af naar Beius. We arriveren om 17.30 uur bij ons appartement The Bridge boven de coffeeshop.

Om half acht komt Peter Beltechi ons halen om bij hem thuis te gaan eten. We ontmoeten zijn vrouw Ella en de kinderen Paul en Loïs. We krijgen een heerlijke maaltijd, wat een gastvrijheid!

Daarna zijn we even onder elkaar in ons appartement en gaan naar bed.

#### Maandag 19 mei

Ontbijtje met verse aardbeien van de markt. We staan om 09.45 klaar als Peter B. ons ophaalt om naar het gebied te rijden, waar het **zomerkamp** gevestigd is. We krijgen een uitgebreide rondleiding door de gebouwen en op het terrein. De predikant van Stei, Viorel Balaciu, is aan het werk aan de electriciteit en bedrading en laat zien wat voor werk er allemaal al verricht is, maar ook wat er nog gedaan moet worden. De slaapzalen zien er al goed uit ( 60 bedden voor de jongens en 60 voor de meiden) met stevige houten stapelbedden. De keuken is voorzien van degelijke pannen (HOEKatwijk) , maar een grote wens is een afwasmachine. Nou, dat kunnen we direct regelen en die wordt diezelfde middag nog door ons gekocht, mede door een gift van de familie van Willeke.

Na een voortreffelijke lunch bij Ella, gaan we naar het **zigeunerdorp** bij Budereasa.

Al direct bij binnenkomst in het dorp is er een grote verbetering te zien ten opzichte van een aantal jaren terug: de toegangsweg in het dorpje is (met financiële hulp van HOE) geasfalteerd! De zigeuners hebben ons busje al aan zien komen en dringen om ons heen als we uitstappen. De lolly's vinden gretig aftrek bij de kinderen. Een geanimeerd kwartiertje volgt en dan gaan we naar het kerkje. Dit ziet er netjes uit en er zijn nieuwe banken geplaatst. De kinderen zitten keurig voorin op de banken en we kijken wat rond. Dan wordt er spontaan een liedje voor ons gezongen en nemen we weer afscheid.

's Avonds eten we met elkaar, ook de kinderen Paul en Loïs zijn erbij en hun vriendje Marcus.

Daarna gaan we naar ons appartement om de koffers te pakken. We zitten nog even met z'n zessen bij elkaar om de dag door te nemen, als er bericht komt voor Willeke, haar broer Jack is overleden. Een heel verdrietig bericht aan het einde van deze reis, maar gelukkig kunnen we morgen met elkaar naar huis en we proberen Willeke tot steun te zijn.

#### Dinsdag 20 mei

Om 05.30 uur opstaan voor vertrek vanuit Beius naar Cluj.

In de Clinic bij Peter en Rodica Morar is de complete staf aanwezig om met ons koffie te drinken en afscheid te nemen. We regelen nog wat financiën en we ontvangen de verantwoording van hun uitgaven die zij gedaan hebben met de giften van HOEK. Na een hartelijk afscheid van allemaal, brengt Peter ons naar het vliegveld.

Om 12.21 uur stijgt het vliegtuig op en we landen om 14.31 uur ( in Holland is het dan nog maar 13.31 uur) in Eindhoven.

Linda Luijk d.d. 5 juni 2014